

DE WEKKER

Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk

Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 6 aug. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, bevestiging ambtsdragers, collecte Wilde Ganzen
- 13 aug. 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte KiA zending Ghana
- 20 aug. 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte Stichting Epafras
- 27 aug. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte week tegen eenzaamheid, extra collecte voor onderhoud Reesthof
- 3 sept. 10.00 uur ds. J. Hommes, collecte KiA werelddiaconaat Israël
- 10 sept. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, samen met commissie bijzondere diensten, Kinderkerk, collecte PKN Kinderen en jongeren, extra collecte muziek in de kerk
- 17 sept. 10.00 uur ds. D. Geertsma, collecte KiA werelddiaconaat Myanmar
- 24 sept. 10.00 uur ds. L. Jansen, collecte zending Syrië / Vredesweek, extra collecte voor onderhoud Reesthof
- 1 okt. 10.00 uur ds. J. Hommes, Kinderkerk, collecte Kerk & Israël
- 8 okt. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Avondmaal, collecte Voedselbank
- 15 okt. 10.00 uur pastor J. Luten, collecte voor de Afrikaloop t.b.v. kinderen in Afrika

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

Genoeg voor één dag

'Geef ons heden ons dagelijks brood'

Uit het Onze Vader

Het is niet zo eenvoudig om in Duitsland een kleine en gemoedelijke camping te vinden, maar het was ons gelukt: een kleine camping met ruime plaatsen, een zwembad en een winkeltje, dat meteen ook de enige winkel in het dorpje was.

Een winkeltje op de camping, dat betekent iedere dag lekkere verse broodjes en (chocolade)croissantjes! Wat is er heerlijker om zo uit je tent in je nachtpon naar het winkeltje te sjokken om even later je tanden te zetten in de verse broodjes. Je leert al snel: neem niet te veel brood mee, hoe lekker het ook ruikt, want dan zit je alsnog oud brood te eten, terwijl er de volgende dag weer vers brood is.

In het Onze Vader bidden we: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat woordje dagelijks komt nauwelijks voor in de bijbel en je zou het -uit het Grieks- ook anders kunnen vertalen: vandaag, morgen, toekomend, voortdurend, noodzakelijk. Veel verschillende woorden, maar steeds klinkt door: het is precies genoeg voor deze dag. Je houdt niet over, maar je komt ook niet te kort. Net zoals het ging met het manna in de woestijn.



Zulke vakantie ervaringen en dus ook de les van het brood moet je zien vast te houden, wanneer je weer terug bent. Dat was dit jaar nog niet zo eenvoudig. Het begon met een mooie ochtend op de wagen van de kerk. Het was wel warm, maar ook geweldig leuk. Toen ging het pas echt los: alvast een afscheid van het werk als Dorpskerkambassadeur dat op 1 september zal stoppen, vanwege het einde van de looptijd van het contract.

Een dochter en haar vriend die (op 2 uur rijden vanuit IJhorst) een huis gekocht hebben waar heel wat aan gewerkt moet worden. Daar wil je als ouders natuurlijk graag bij helpen. En dan mijn moeder die ineens veel meer zorg nodig heeft en waarvoor dus van alles geregeld moet worden.

De eerste anderhalve week na de vakantie was zomaar ineens weer om. Toch probeerde ik te blijven leven vanuit de les van het brood. Dag voor dag.



Natuurlijk kunnen wij mensen niet zonder vooruitdenken, dat hoort bij het leven. Maar tegelijkertijd kan het leven alleen maar per dag (per uur, per minuut) geleefd worden. Ik weet niet hoe de toekomst er uit ziet, zelfs niet of er morgen iets groots gaat veranderen in uw of mijn leven.

Iedere dag heeft genoeg om van en uit te leven, en iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen goed of kwaad. Ik moet accepteren dat ik niet weet hoe mijn leven verder gaat en wat er allemaal gaat gebeuren aan mooie en moeilijke dingen. Ik kan alleen maar per dag opstaan

om te zien wat deze dag mij brengt aan “verse broodjes”. En dan daar mijn tanden in zetten en niet vergeten om te proeven hoe deze dag smaakt. Ik wens u veel goede zomerdagen toe!

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Het jubileumjaar

Het jubileumjaar is goed op stoom gekomen. Wat zijn er al veel mooie activiteiten geweest! U leest er in deze Wekker meer over.

Op zaterdag **29 juni** was er een stempelpost van de fiets4daagse ingericht bij de Reesthof. De kerk was toen ook open zijn voor amateurorganisten om een stukje op het orgel te spelen. Daarnaast was er een boekenmarkt.

In augustus zal de kerk opnieuw zichtbaar zijn in het dorp met onze prachtige kerkwagen, die met zoveel liefde en werk is gemaakt. Deze keer rijden we door de Wijk op **26 augustus** tijdens de optocht met versierde wagens. Heeft u de wagen nog niet gezien? Kom dan vooral kijken!



Open monumentendag

Op **9 september** is de kerk open tijdens de **Open Monumentendag**. Om 9.00 uur wordt de Open Monumentendag regio Staphorst officieel geopend in onze kerk. Hiervoor worden de eigenaren van de monumenten, die die dag te bezichtigen zijn, uitgenodigd. De hele dag zijn er activiteiten rondom de kerk. De kerk zal geopend zijn van 10.00 tot 16.00 uur. wordt de hele dag muziek gemaakt in de kerk en zullen foto's van gebeurtenissen van de afgelopen jaren getoond worden.

Alle kinderen uit IJhorst en De Wijk (of daarbuiten) zijn uitgenodigd om mee te doen aan een **kleedjesmarkt (van 9.00 tot 12.00 uur)**. Dus regent het eens een dagje in de vakantie dan is dat een mooie gelegenheid vast wat spulletjes uit te zoeken. Mocht het op 9 september geen mooi weer zijn, dan gaat de



kleedjesmarkt gewoon door in de kerk en/of de Reesthof. Je hoeft je niet aan te melden en er zijn ook geen kosten aan verbonden.

Aan het einde van de open monumentendag zal op het plein voor kerk het **wagenspel van Mina Koes** opgevoerd worden. **Aanvang 16.30 uur.**

Wagenspel 2023: Beetje Dom!

Op de markt is de zunde een daalder weerd.

Het wagenspel is een hele oude vorm van straattheater. In de middeleeuwen zag je het al op markten en pleinen. Een boerenwagen met toneelspelers en muzikanten, die op een aanstekelijke manier het publiek verrassen met hun komedies.

Dit nieuwe wagenspel speelt zich af in De Wolden in de middeleeuwen. Op een dorpsmarkt. Het is feest want het dorp bestaat 25 jaar. Maar dan duikt er ineens een vertegenwoordiger op van de bisschop van Utrecht, die toen de baas was in Drenthe. Hij en zijn soldaten willen de inwoners laten betalen voor hun zondige leven. Ze moeten aflaten kopen. En met de opbrengst wil de bisschop de bouw van de Dom en de Domtoren in Utrecht bekostigen. Als je niet betaalt, wacht jou het vagevuur, is het dreigement.

Moet het platteland weer eens bloeden voor de ambities van de machthebbers in de grote stad?



Bijzondere diensten



dienen
delen
doen

Twee nieuwe diakenen

We zijn heel blij dat we op zondag 6 augustus twee gemeenteleden mogen bevestigen in het ambt van diaken, namelijk Roelie van Nierop, Jan Toetlaan 19 en Erik Nobel, Kerkweg 8. Zij zullen ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het diaconale werk van onze gemeente. Komt u ook naar de dienst om blijk te geven van uw waardering voor het werk dat zij gaan doen?

Huwelijk

Op 26 augustus zullen Jan Willem Woortman en Lotte de Munck uit Kerkenveld gaan trouwen. Zij hebben ervoor gekozen hun huwelijk te laten zegenen in onze kerk. Dat is natuurlijk feest! De voorbereidingen, waaronder ook de voorbereidende gesprekken voor deze huwelijksdienst zijn in volle gang. Jan Willem en Lotte, een hele mooie en feestelijke dag en een gelukkig huwelijk toegewenst!



Openluchtdienst

Op 27 augustus om 10.00 uur bent u welkom bij de jaarlijkse openluchtdienst. Zou het weer zulk mooi weer zijn als vorig jaar? De openluchtdienst is natuurlijk ook heel geschikt als u hier vakantiegast bent, of wanneer u op een laagdrempelige manier eens kennis wilt maken met de kerk van IJhorst en De



Wijk. Van Harte Welkom! Neemt u zelf, zo mogelijk, een stoeltje mee? Wilt u meedenken over de inhoud van de dienst, laat het mij dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we plannen maken.

Startzondag

Op 10 september start het seizoen met de Startdienst. Dan gaat ook de Kinderkerk, die nu een aantal weken vakantie heeft, weer beginnen (in september dus op de tweede zondag van de maand i.v.m. de late zomervakantie). Ook voor deze dienst zijn uw suggesties van harte welkom.

Ds. Betsy Nobel

.....en OPGEVIST UIT DE REEST

200 jaar kerkgebouw, schilderen met Joke Plomp

Op 17 juni werd er in het jubileumjaar 200 jaar kerkgebouw geschilderd rondom de kerk.



De workshop werd verzorgd door beeldend kunstenaar Joke Plomp uit Hasselt.

Negen dames, de een met wat meer schilderervaring dan de ander, schilderden de kerk, de klokkenstoel of het Reestdal. In de ochtend werd begonnen met schilderen en aan het einde van de middag werden alle werken besproken en voorzien van feedback door Joke en de deelnemers. Rian Horstra verzorgde deze dag de innerlijke mens. De dag mag zeer geslaagd worden genoemd en er was al vraag naar een vervolg workshop.

Hierbij een foto van een kunstwerk van deze dag. Helaas krijgen we in deze Wekker niet de ruimte om alles af te beelden.

Namens de commissie 200 jaar kerkgebouw.

Linda Heyne

Versierde wagen

Toen wij bezig waren met de voorbereidingen van de activiteiten van 200 jaar kerkgebouw kwamen er allerlei ideeën naar voren hoe hier aandacht aan te besteden. Eén daarvan was meedoen aan de optocht van versierde wagens in IJhorst respectievelijk De Wijk. Er werd een wagen geregeld en in stijl versierd. Al op tijd gingen de vrijwilligers ermee aan de slag, veel dank daarvoor.



De kerk aan de buitenzijde afgebeeld en aan de binnenzijde de kerkgang anno 1823 respectievelijk 2023. In prachtige dracht van 1823 kwamen de kerkgangers rond 9.00 uur naar de kerk om plaats te nemen op de wagen. De predikanten waren uiteraard in toga. De kerkgangers van 2023 hadden het een stuk makkelijker en de volger van de dienst via de laptop kon zelfs lui zittend op de wagen plaatsnemen. Het was prachtig weer en behoorlijk warm. In de echte kerk is het een stuk koeler. Wij hebben met plezier deelgenomen aan het Rieverster Feest en gezien de vele lovende reacties uit het publiek werd het zeer gewaardeerd. Voor wie het niet heeft gezien: er volgt nog een herkansing want ook op het Wieker Feest, op **26 augustus**, zijn wij van de partij.

Een kerkganger

Concert voor orgel en piano

Op **8 juli**, een snikhete zaterdag, was het goed toeven in de kerk van IJhorst. De dikke muren hielden de hitte buiten de kerk. Bovendien nodigden welluidende klanken van orgel en vleugel uit tot een bezoek aan de kerk. Met

mij waren ruim 60 mensen getuige van een bijzonder concert. Orgel en vleugel werden gelijktijdig, dan weer afwisselend en soms met vier handen bespeeld. Fenna van der Weide en Eeuwe Zijlstra vertolkten werken van W.A. Mozart, Josef Blanco en César Franck met hart en ziel. We werden meegezogen in een tijdloze wereld waarin de muziek soms dromerig in zachte klanken op ons afkwam maar ook vol passie als een woest stromende rivier de kerk op haar grondvesten deed schudden. Na afloop werden Fenna en Eeuwe met een staande ovatie beloond door het publiek en verlieten we, nog nagenietend, de koelte van de kerk om in de verzengende hitte van de late middag weer te ontwaken uit onze muzikale droom.

Een concertbezoeker

CANTORIJ

Het is momenteel nog niet bekend aan welke diensten we gaan meewerken. Daarover wordt in de volgende Wekker meer bekend gemaakt.

Het nieuwe seizoen 2023 / 2024 start op **5 september** met onze eerste **repetitie**. De volgende avonden zijn gepland op 19 september, 3, 17 en 31 oktober. In november repeteren weer op 14 en 28 november.

Op bovengenoemde data zingen / repeteren we tussen 19.30 uur en 21.00 uur in de Reesthof. We nodigen iedereen die mee wil zingen van harte uit om een keer te komen zien, horen en meedoen.

Namens het bestuur, Wietske Westerbeek

BLOEMENGROET

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 14 mei mevr. G. Sterken- Nijboer en mevr. C. De Vos van Steenwijk-van Pallandt
- 21 mei dhr. A. Kreggemeijer en mw. L. Koster-Hakkers
- 28 mei dhr. A. Eisen en mw. G. de Wit - de Boer
- 4 juni mw. G. Smits – Alting en n.n.
- 11 juni dhr. B. Verheul en familie Teklit Kesete
- 18 juni dhr. G. van Horssen en mw. L.G. Rybina
- 25 juni mw. J. Pape en mw. W. Westerbeek-Zeeplat
- 2 juli mw. F.A. Pol en mw. I. Bakker
- 9 juli mw. J.J. Appelo-v.d. Neut en dhr. Aalbers
- 16 juli dhr. G. Westenbrink en dhr. J. Brinkman

NIEUW INGEKOMEN

De Wijk mw. M. A. van Beek-Kisjes

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u.

Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien.

U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981

Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de blauwe ton hiervoor wel zien staan in de kerk? Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

De **opbrengst van vorig jaar** van de **inzamelingsactie** was: € 31.393,88!

Verzamelen heeft dus zin en de blauwe ton in de kerk is weer leeg. Namens Kerk in Actie wil ik graag iedereen vriendelijk bedanken voor het sparen.

Wilt u meer weten, kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

Zwaantje Breukhoven.

**kerk
in actie**

GIFTEN

Voor de Diaconie € 20,00 via mw. G. v.d. Meent; € 10,00 via mw. I. Smit
€ 15,00 via dhr. L. Tjoonk;
€ 68,72 orgelvergoeding gastorganist als gift;
€ 25,00 via de bank voor de Voedselbank actie

Voor de kerk: via de bank totaal € 60,-

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:		Totaal:		
14 mei	Binnenlands Diaconaat	€	42,30	
21 mei	KiA/Missionair Werk	€	43,50	
28 mei	Was een gezamenlijke dienst in Ruinen, geen opgave gehad			
4 juni	PIT Pro Rege	€	63,30	
	Muziek in de kerk	€	54,25	
11 juni	Edukans Kenia	€	55,75	
18 juni	St. Heifer waterproject Oeganda	€	55,25	
25 juni	Kerk in Actie/Colombia	€	67,88	
2 juli	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€	75,80	
9 juli	NBG	€	75,50	
			Jacolien Tjoonk	
Voor de Kerk:	14 mei	€ 33,15	4 juni	€ 75,35
	21 mei	€ 40,15	11 juni	€ 47,15
			18 juni	€ 53,40
	2 juli	€ 80,25	25 juni	€ 68,05
	9 juli	€ 66,90	via bank totaal	€ 35,-
Orgelfonds:	Bus 25 juni	€ 18,-	en via bank	€ 22,-
Voor De Reesthof:	25 juni	€ 58,70;	via bank totaal	€ 10,-

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 8 juli 2023)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 75.257	€ 55.283	€ 19.974
Sympathisanten	<u>€ 1.055</u>	<u>€ 465</u>	<u>€ 600</u>
Totaal toegezegd	€ 76.312	€ 55.748	€ 20.564

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OM NIET TE VERGETEN...

... de naam van Jan Smits, 24 juli 1961 – 4 juni 2023

Op zondag 4 juni is op 61-jarige leeftijd overleden Jan Smits, Doelenkamp 31. De afscheidsdienst was op 10 juni in de kerk van IJhorst-de Wijk. Jan is geboren op 24 juli 1961 te Dalen en was de zoon van Hendrik en Geertje Smits-Altling. In 1970 is hij samen met zijn drie zussen Annie,

Zwaantje en Henny in de Wijk komen wonen. Daar heeft hij Fenneke Weideman leren kennen. Samen hebben ze twee dochters gekregen Marije en Laurien.

Jan is op jonge leeftijd bij de Coöperatieve Landbouwbank in Meppel gaan werken, het tegenwoordige Agrifirm waar hij de laatste jaren productiechef was van de fabriek Zwolle. Eind dit jaar zou hij daar 40 jaar in dienst zijn.

Jan zat nooit stil, want naast zijn werk was hij ook actief voor zijn korfbalclub "Roreko". Jarenlang was hij het boegbeeld van de vereniging. Ook bij de verzelfstandiging van het dorps huis De Wijk heeft Jan als bestuurslid een grote bijdrage geleverd.

Jan zijn optimisme, zijn vrolijkheid en zijn interesse in anderen waren altijd een bron van energie. Je deed nooit te vergeefs een beroep op hem. Vooral voor zijn vrouw Fenneke, zijn kinderen Marije en Kevin en Laurien en Nick en ook voor de kleinkinderen Eli en Shay is het een groot gemis.

Boven de overlijdensadvertentie stond:

*Je hebt ons veel geleerd,
Maar niet om zonder jou te leven
Wij dachten dat we nog alle tijd hadden,
Maar de tijd heeft ons ingehaald*

Leo Tjoonk

... de naam van Cornelis de Wit, 1 mei 1930 – 11 juli 2023

Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. (Prediker 3:2) Aan de Lankhorsterweg in Staphorst is Cornelis geboren. Met drie zussen groeide hij erop. In de Rieverst ging hij naar school, op de klompen.

Hij verkocht zelf geplukte bloemen in bosjes langs de weg, zijn handelsgeest was geboren.

Tijdens WOII had het gezin onderduikers in huis, van wie Cornelis leerde roken. In zijn tienerjaren ontdekte hij zijn liefde voor paarden. Jarenlang was hij te vinden bij rijvereniging Viribus Unitis in De Wijk.

Hij leerde zijn lieve Geertje kennen in het uitgaansleven van Ruinerwold. Samen zetten ze een gemengd boerenbedrijf voort en kregen ze dochter Netty en zoons Egbert en Albert. Cornelis was een soms dominante, maar altijd lieve vader die het beste met zijn kinderen voorhad. Ze kwamen niks tekort en hadden een goede jeugd. Hij werkte graag met zijn handen en hield niet zo van techniek. Toch was hij een van de eersten in de straat met een melkmachine. Later kwamen Egbert en Albert in het bedrijf werken. Zij kregen hierin veel vertrouwen van hun vader.

Sociale contacten waren voor hem belangrijk; in de kerk, tijdens het kaarten, met de burens met wie hij en Geertje vaak op vakantie zijn geweest. Hij genoot ervan en bracht altijd gezelligheid mee. Vaak stond hij langs de weg te vegen en groette dan iedereen die voor bij kwam.

Zijn kleinkinderen droeg hij op handen en hij was altijd in ze geïnteresseerd.

De laatste jaren van zijn leven waren er zorgen om Geertje. Met liefde heeft hij alles voor haar gedaan wat hij kon. Hoewel Cornelis de maandagochtend voor zijn sterven de koffie nog heeft klaargezet, voelde hij dat zijn einde zou naderen. Hij zei tegen Geertje: "ik ga je verlaten."

Alle kleinkinderen konden nog afscheid nemen. In het huis waar hij geboren is, stierf hij. De cirkel is rond.

In zijn afscheidsdienst op 17 juli lazen we Prediker 3:1-15.

Er is verdriet om het missen van Cornelis, maar dankbaarheid voor het lange leven van deze hardwerkende levensgenieter.

Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel

... de namen van ...

- 16 mei **Hendrik Oetsen**, 83 jaar
- 9 juni **Johan Nicolaas Warren**, 86 jaar
- 26 juni **Roelofje (Roely) Stapel-van Strik**, 94 jaar
- 1 juli **Anna Klasina (Anneke) Westerhuis-Brouwer**, 96 jaar
- 11 juli **Emilus Edmundus (Miele) Oostra**, 72 jaar

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Dit kerkblad druist van alle festiviteiten rondom het 200-jarig bestaan van ons kerkgebouw: orgelconcerten, een prachtig versierde wagen enz. Het is mooi dat niet alleen ons kerkgebouw in de belangstelling staat, maar onze hele kerkelijke gemeente. Aan alle festiviteiten van dit jaar draagt ook onze vrouwenvereniging een steentje bij. Wij vieren in november het 85-jarig bestaan van onze vereniging. Een heuglijk feit dat we feestelijk gaan vieren. Ons nieuwe seizoen start op **maandagmiddag 18 september in de Reesthof om 13.30 uur**. Wij hebben dit seizoen onze bijeenkomsten verplaatst naar de derde maandagmiddag in de maand. Hiervoor is gekozen om niet met de feestdagen in de knel te komen. Vooruitkijkend op ons nieuwe seizoen zijn hier alvast de data van de bijeenkomsten:

- 18 september 2023 start bijeenkomst
- 16 oktober 2023 kijkje in het verleden van o.a. IJhorst
- 20 november 2023 Jubileumviering 85-jarig bestaan
- 18 december 2023 Kerstviering
- 15 januari 2024 Nieuwjaarsviering
- 19 februari 2024 Doe-middag
- 18 maart 2024 Paasviering
- 15 april 2024 muzikale invulling met 'ABBA'
- 8 mei 2024 het reisje

Wij hopen alle leden en misschien wel nieuwe leden op maandag 18 september om 13.30 uur in de Reesthof te begroeten. Namens alle bestuursleden nog een fijne zomer gewenst.

Barbara van den Brink-Smit

Nu te zien in de Reesthof

Afgelopen jaar is er weer geëxposeerd in de Reesthof. Er hangen nu nog een aantal schilderijen van Jacolien Tjoonk aan de muur. In augustus worden er schilderijen van Fred Heyne opgehangen.

Inmiddels staat er vanaf juli keramiek van Mia Moes. In het verleden maakte Mia deel uit van een groep van Scala Meppel. Uit die periode staan er nu een aantal schalen en vazen in de Reesthof. Later is Mia cursist geworden van een keramiekgroep van Martha Veldhuis uit Ruinerwold. Martha vervaardigd prachtige (mens-dier-kind-) figuren in opdracht of voor een expositie.

De beeldjes van Mia die nu te zien zijn in de Reesthof, zijn als cursist van Martha wat eenvoudiger van uitvoering. Deze zijn geïnspireerd op het leven in Drenthe van vroeger en nu.

Elke zondagochtend is de Reesthof open van 9.00 tot 11.30 uur, maar wanneer u een andere keer wilt komen kijken, kan dat ook. U kunt contact opnemen met Marry Germs tel. 0522 440 547 of met Gerda van de Meent tel. 06 2199 2228. Lijkt het u ook leuk om anderen te kunnen laten genieten van uw kunstwerken, dan kunt u ook contact opnemen met Marry of Gerda.

CONCERTEN

Wilt u dat uw concert in de Kerk in IJhorst hier ook vermeld wordt? Geef dan minimaal 3 maanden daaraan vooraf de info door aan redactie De Wekker wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Koffie en pianoklanken in Dorpskerk IJhorst

Openings-concert: Romance - maandag 11 september 2023 14:30 uur

Een geurend bakje koffie, een uur prachtige muziek en vrolijke, verrassende toelichtingen. Dat zijn de Koffieconcerten van pianist Wouter Harbers! Vanaf september weer elke maand in IJhorst.

Wouter en strijkkwartet 'Romance' nemen u op maandagmiddag 11 september mee door drie eeuwen romantische muziek, van de ontroerende Air van Bach tot een opzweepende compositie van Ludovico Einaudi.

De sfeer tijdens koffieconcerten is ronduit gezellig en dankzij de achtergrondverhalen hoort u de muziek zoals u die nog nooit gehoord hebt. Wouter en het strijkkwartet zijn volkomen op elkaar ingespeeld en traden onder andere live op voor Radio 4 vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Kom kennismaken met dit unieke concept op 11 september in de Dorpskerk in IJhorst. Vanaf **13:45 uur staat de koffie klaar** en om 14:30 uur begint de muziek. De entree is gratis; aan het einde van het concert is er een collecte. Wilt u zeker zijn van een plekje? Reserveer dan via de website: www.koffieconcerten.nl.



‘Muziek toegankelijk maken voor iedereen.’ Dat is de missie van Wouter Harbers. Zeven jaar geleden begon hij met de eerste serie koffieconcerten in Zeist. In een paar jaar tijd groeide dit initiatief uit tot een landelijke stichting met ruim honderd concerten per jaar. Om de muziek écht toegankelijk te maken voor iedereen is de toegang gratis (collecte na afloop).

Waar woorden stoppen, gaat de muziek verder. Kom het zelf ervaren! Hartelijk welkom. **MUSICI:** Strijkkwartet Romance; Wouter Harbers, pianist

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classis-groningendrenthe.nl) vindt u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.

TEN SLOTTE

Gebed voor onderweg

Ik ben onderweg
op reis, op zoek

Ik ben onderweg
van A naar B.
Ik weet waar ik heen wil,
maar toch:
Wat ga ik daar doen?
Wat drijft mij?

Ik ben niet alleen onderweg
wanneer ik de straat op ga.
Ik ben eigenlijk altijd onderweg
mijn hele leven lang,
op reis, op zoek.

En altijd wanneer ik aankom
blijkt dat ik slechts
een etappe heb afgelegd.
Na een kort oponthoud
gaat het weer verder.
Zo zijn wij mensen immers:
reizend onderweg.

En altijd hoop ik weer



dat het een goede reis is
dat ik op mijn weg
mijn bestemming, mijn geluk zal vinden

En wanneer ik onderweg ademhaal,
ik adempauze heb
en een moment van bezinning
dan richt ik mijn gedachten op U, God
en bid:

Wees bij mij, wanneer ik onderweg ben
ga met mij mee
en als mijn reis ten einde loopt
wacht mij dan op aan het einde
Amen.

Een hartelijke groet, ds. Betsy Nobel



Afscheid van een redactielid

Gerrit Luten heeft vele jaren deel uitgemaakt van ons redactieteam. Hij heeft aangegeven daar nu mee te willen stoppen. Als dank voor zijn inzet hebben we een bloemetje bezorgd bij Gerrit.

Mocht u deel willen nemen aan ons team, neem dan contact op met een van de redactieleden, Barbara van den Brink-Smit, Betsy Nobel, Jan Boelm, Josyanne Luten, Mia Moes en Wietske Westerbeek.

REDACTIE DE WEKKER

De Wekker wordt huis aan huis bezorgd in IJhorst / De Wijk. Woont u in een andere plaats dan kunt u een abonnement nemen. Wilt u De Wekker beslist **niet** ontvangen? Mail uw adres aan de redactie. De bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan! **Extra Wekkers** zijn verkrijgbaar bij Ti-

nie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 7957 CW De Wijk, tel. 06-2198 9730.

De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van oktober.

Kopij aanleveren graag voor **half september**,

e-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl

HANDIG OM TE WETEN

- Pastoraat:** Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst,
tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.
- Kerkenraad** *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst,
tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Contactpersoon ouderlingen:* Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941
- Contactpersoon Staphorst:* Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen,
tel. 0522 46 24 03
- Kerkrentmeesters** *Voorzitter:* Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56,
7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
- Secretaris* Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel.
0522 44 16 87
- Financiële adm. kerk** Jeantje Schaap en Janny Westerbeek,
email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Bank kerk* NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
- Bank De Wekker* NL35 INGB 0002 4081 91;
- Diaconie** *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaardenstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168
- Bank Diaconie* RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18
- Collectebonnen* NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk,
Cockserve 4, 7957DE de Wijk, tel. 0522 44 12 97
- Preekvoorzieners:** vacant
- Organisten** van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en
Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76
- Vrouwenvereniging** Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 44 32 83
- Cantorij** *secretaris:* Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19
- Ledenadm.** Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde,
tel. 0528 37 39 81
e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Taxidiensten** Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48
- Koster** tevens *contactpersoon De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
- De Reesthof** tel. 0522 44 16 53
- Redactie Nieuwsbrief** Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA, de Wijk,
e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl,
tel. 06-30 82 55 31
- Website:** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>